

VASTGELEGD

Er leeft, groeit, kruipt, zwemt, bloeit en beweegt heel wat in de Nederlandse tuinen.
Dankzij de inzendingen van onze lezers kunnen we daar nu allemaal van meegenieten.

PUUR
NATUUR

Samengesteld door Jeske Wiel.

Wilt u ook inzenden voor deze rubriek? Mail uw meest bijzondere foto's naar mijnfoto@anoma-vlgevers.nl. Kijk op www.tuinenco-magazine.nl op welke manier u dat het beste kunt doen.



Opgekrulde bloemblaadjes van een Spaanse margriet.
Familie Van Brakel



Onze fuchsia, ik geloof dat dit de 'Carmel Blue' is,
heeft vorig jaar zo prachtig gebloeid dat er geen
houden aan was.

Ton & Kitty Mooring, Lelystad



Pincushion met een tropisch uiterlijk doordat de foto in de schemering
is gemaakt en ik per ongeluk flitste.
Anneke Bruin, Heiloo



VASTGELEGD

WIT

Wit in de tuin heeft wat, misschien juist wel in de winter. In deze donkere dagen vormen witbloeiende planten bijna letterlijk van die lichtpuntjes. De winter kan ons dus niet wit genoeg zijn! — *verslaggever Jente West* — foto's: Annette Bakker



Een heel bijzonder exemplaar is deze witte passiebloem. Je ziet hem niet vaak en daarom was ik er helemaal door getroffen. Door de foto kan ik er nog langer van genieten, want hij bloeit maar één dag.
Sanne Terpstra, Alkmaar



Een pracht van een narcis. Deze specifieke foto vind ik erg mooi vanwege de simpele compositie en de lege achtergrond. Het heeft iets triest, dat hangende kopje, maar het past bij het beeld van de narcis.
Hans Eijzen, Zwolle



Het was een wit componeren voor mij een zaterdagochtend toen ik deze vinders aantrouwde op hydrangea 'Annabelle'. Ze hebben wel een paar uur op de bloem gezeten. Voor mij is dit een perfect beeld waarbij de schoonheid van de schepping tot uiting komt. Als we er maar een beetje oog en respect voor hebben, kunnen we nog van veel mooi plezier genieten.
A. Hardeman, Lunteren



Drie jaar geleden had deze Clematis, die in mijn achtertuin staat, de verwelkingsziekte. Het jaarerna heb ik hem per ongeluk gesnoeid toen ik de passietuin die eraast stond aan het snoeien was. Vorig jaar bloeide hij gelukkig weer en heb ik hem direct op de foto gesteld. Als de bloembloedjes appelen zijn, blijven de mordraden als leuke bollertjes aan de planten zitten. Prachtig!
Sandra Belmans, Woerden

Dit foto van een plant uit mijn vijver (slangenwoortel) stuur ik omdat hij het beeld is dat zwart/wit foto's van de tuin ook heel mooi kunnen zijn. Door de schaduw heeft de foto een extra bijzondere sfeer.
Joke Tavel, Vlissingen



Terwijl de winter nog in volle gang is, zijn ze er insoe: die prachtige witte bloemen aan kale takken. Ditz sterrenmagnolia staat in mijn tuin in Amsterdam. Nadat de voorjaarsbollen hadden gehoopt en de tuin voorzichtig wat groener wordde, bringen de bloemen van de boom alvast licht in de *natuurlijke duisternis*. Bovendien nodigen de knoppen, die in de zomer al worden gemaakt en de hele winter in een dikke nacht zitten, uit tot aanraken.
Carla Custers, Amsterdam



Ik kan volop genieten van de tuin en alle planten, en deze witte *Clematis* is er een van. Een kunstwerk op zich.
Jolanda Oudwater, Hellevoetsluis

OPROEPJE!
Hebt u ook mooie tuinfoto's? Mail ze naar mijntuinfoto@sanoma-uitgevers.nl. Denk bijvoorbeeld aan de volgende thema's: sprookjesachtig, bezige bijen, kunstig, lente in de lucht, fruitig, hartjes & stempertjes en zwart. Kijk op www.tuinencmagazine.nl op welke manier u foto's het beste kunt insturen.

De dauw zat nog op de planten, de zon kwam net over de horizon. Toen viel mijn oog op deze *fragjine paardenbloem*. Je loopt zo snel voorbij aan kleine dingen, maar als je goed door de knieën gaat, zie je ze wel.
Ronald Bakker, Nieuw-Vennep

VASTGELEGD GEDROOGD

Uitgebluste bloemen die gedroogd zijn, tonen hun zaaddozen met een vaak sprookjesachtige schoonheid. Lezers leggen die beauty's vast met de camera. Verstuurting Jette West, F.m.m.v. Annetje Smitsman



Mijn man en ik zijn amateur natuurfotografen en zijn bijna alle soorten en vakanties onderweg met onze camera's. Derg uitgebluste dovenetel vind ik erg mooi van vorm en de achtergrond is mooi egale. Merry de Boer, Ouderkerk a.d. Amstel



De foto van deze schorblomige heb ik gemaakt tijdens een wandeling over de Huisseindijk in Arnhem-zuid. Prachtig is het totale plaatje: de **ingenieuze structuur** van de bloemachtergrond samen met de kleuren bruin, beige en blauw. Waj Boender, Houten



Een prachtig rietje dat van een gebouwde prehistorische barrièrerdijk gezien van de onder- en zijkant. De foto heb ik gemaakt in het hunebedcentrum in Borger. Francisca Lawells, Oegstgeest



Half februari deed zich dit verschijnsel voor. Mooi weer en bloeiende hortensia's. Heel **bizar**, want daarna kom je de vorst en was alles verdronken. Chris Konings, Rockanje



Dit is een Clematis-plus. Is hij niet prachtig? Jolande Oudwater, Hellevoetsluis



Het plantje [harig wilgenroosje, red.] heeft voordat het deze zaadjes voortbrengt, paars/ blauwe bloempje. De zaadjes maken zich op een **sterke** manier los van het plantje. Het lijkt wel of ze dansend op zoek gaan naar een plek waar ze als plantje kunnen ontkomen. Inge van Oeffelen, Nootdorp



Uw foto's zijn welkom! Wil u ook inzenden voor deze rubriek?
Mail uw meest bijzondere foto(s) naar mij@nuinfo@anoma-uitgevers.nl.
Kijk op www.zuilenenco-magazine.nl op welke manier u dat het beste kunt doen.



De meeste lampionnetjes van de *Physalis* haalde ik eraf om binnen op een schaal te leggen. Nu als decoratie. Die glanzende oranje bontje kom ik veel later tegen onder een plant toen het lampionnetje alleen nog maar een skelet was.

De structuur

wordt door de

schaduw nog

bestrak.

Marga Stigter,

Houten.

Tuin&Co ontvangt veel leuke inzendingen. Helaas is het onmogelijk om iedereen persoonlijk te beantwoorden, maar we gaan zeer zorgvuldig met uw inzending om.